

Anmeldelse: "Byd magten trods" af Anton Nielsen.

(af Annette Mørk)

Vi skal lære af historien og den del af historien som den 75.årige forfatteren giver os et rystende indblik i, er statsterrorisme, magt uden moral, krige, folkemord, udbytning og undertrykkelse og kaster et dunkelt og fordækt lys over efterretningstjenesten og regeringernes lyssky virksomhed, som i sidste ende fører til en politistat – et skindemokrati - hvor borgernes ellers grundlovssikrede rettigheder ikke er det papir værd, som de er skrevet på.

Politistaten lurer lige om hjørnet og den personlige frihed begrænses dag for dag: Overvågning, registrering og en terrorlovgivning som sætter straffeloven ud af kraft, er dagligdag i Danmark og Europa og det bliver accepteret af store dele af befolkningerne, fordi at magteliten og politikerne pakker det ind som en gave til borgerne og kalder det sikkerhed og beskyttelse! Forfatteren kender til det af egen erfaring, da han som formand for Horserød-Stutthof foreningen fik seks måneders fængsel i 2011 – hvoraf de to blev gjort ubetinget – for at have ydet støtte til PFLP og FARC. Foreningen fik en bøde og kunne i en periode på tre år – efter notat fra Lars Barfoed – ikke søge kulturministeriet om tips- og lottomidler, som ekstrastraf. Både FARC og PFLP står på terrorlisterne, hvilket f.eks. regimerne Israel og Columbia ikke gør, på trods af deres statsterrorisme og myrderier på civile undertrykte mennesker. Byretsdommeren som afsagde dommen over Horserød-Stutthof foreningen og Anton Nielsen, udtrykte det på følgende måde: "Nogen gange er der forskel på ret og retfærdighed. Her følger vi loven!".

Kapitel for kapitel bliver vi ført gennem den historieforfalskning og det magtmisbrug, som systematisk har været en del af magtelitens retorik: Den politiske scene i 30.erne, samarbejdspolitikken med nazisterne under besættelsen, efterkrigstiden, antikommunisme, NATO, den amerikanske propaganda, Korea-og Vietnam krigen og videre op til årtusindskiftet, hvor "krigen mod terror" har ført til stigende fascisme i Europa, overvågning, besættelser og krige, samt en systematisk nedbrydelse af demokratier og menneskerettigheder.

En af de sidste kapitler omhandler sagen om den kurdiske stemme ROJ TV, hvor de danske domstole er blevet og bliver misbrugt i en beskidt politisk aftale mellem Anders Fogh Rasmussen og Tyrkiet og derved blev en del af forfølgelsen af kurderne i Europa.

Anton Nielsen vil at *VI BYDER MAGTEN TRODS* og protesterer mod den daglige terror – psykisk, socialt, økonomisk og politisk – mod store grupper af befolkningen og at vi bekæmper den stigende fascisme som - tiltagende - vinder større og større indpas på *den politiske scene i Danmark og Europa og hvor Brüssel og Washington dikterer skindemokrati.*

Desværre udkom bogen før Charlie Hebdo angrebet i Paris, for det er gået nøjagtigt som Anton Nielsen beskriver i bogen politikerne altid har udnyttet en sådan situation, til at stramme overvågningen af alle borgerne og indskrænke deres personlige frihed. DF foreslog f.eks. at indføre *nødret*, som sidst blev brugt og vedtaget af et enigt Folketing mod kommunisterne i august 1941, da de var interneret i Horserødlejren, hvorfra de efterfølgende blev sendt i koncentrationslejren Stutthoff - alene pga. af deres politiske holdning. Den del af historien har også sit eget kapitel i bogen.

Vi er midt i en kamp for vores frihed og for et reelt demokrati i vort land - socialt og politisk - og en kamp mod et menneskefjensk system: Det kapitalistiske. Forfatteren opfordrer til et “dansk forår” og oprør mod det kapitalistiske system og for et nyt - det socialistiske - hvor menneskene er deres egne herrer, som han ser som det eneste alternativ, til den kapitalistiske røverøkonomi, som sender millioner og hele nationer i en social massegrav.

Bogen er kronologisk delt op i små kapitler – i alt 61 – som er delt op i tre perioder: 1933 – 1945, 1946 – 1989 og 1990 – 2014 og har som undertitel: “Terrorisme og frihedskamp”.

“Byd magten trods” kan absolut anbefales. Bogen er rigt illustreret med billeder og kan med fordel bruges på gymnasier og andre læresteder, som alternativ til de gængse lærebøger/ el. supplement til emneopgaver. Forfatteren tager gerne ud på skoler, gymnasier og foreninger og holder foredrag/oplæg.

“Byd magten trods” af Anton Nielsen (A4 format/ 243 sider), kan erhverves hos Horserød-Stutthof foreningen (enoch.bodil@gmail.com) og Dagbladet Arbejderens bogbutik. Pris: 175,- kr.+porto