

Forord af Bodil Enoch, formand for Horserød-Stutthof Foreningen.



Som en direkte konsekvens af Horserød-Stutthof foreningens retssag i 2011, og formanden Anton Nielsens fængsling, med baggrund i foreningens støtte til ofre for Israels bombninger af Gaza i 2008, foreligger nu Antons 12 artikler om konflikten mellem Israel og Palæstina i bogform.

Det er ikke ret tit man har mulighed for at få et samlet overblik over udviklingen af denne uendelige ”nabokrig”, og slet ikke på dansk.

De danske medier fokuserer næsten udelukkende på israelernes side af konflikten, og omtales palæstinenserens synspunkter og handlinger, sker det for det meste i vendinger som handler om terrorisme. At staten Israel udøver ”statsterrorisme” bliver aldrig omtalt.

Danmark har uden tøven tilsluttet sig USA’s og EU holdninger og integreret de såkaldte ”terrorlister” i sin lovgivning og ageren overfor f.eks. PLO, som var den organisation Horserød-Stutthof foreningen valgte at støtte i dens humanitære arbejde efter bombninger af Gaza. Den støtte blev bedømt som ”opfordring og økonomisk støtte til terror”.

Efter 11. september 2001 er vi samtidigt i Danmark underlagt den amerikanske ”Patriot Act” som præsident Bush indførte for at bekæmpe den terror som gik ud over New York, hvilket har umuliggjort solidaritetsarbejde som vi har tradition for i Danmark. Vi kan ikke længere selv vælge hvem vi vil støtte.

Indførelsen af terrorlovgivningen i Danmark har fået konsekvenser for mange små organisationer, som er grundlagt med humanitære formål, og som i sit arbejde bekæmper racisme, fascisme og for at støtte undertrykte folks ret til selvstændighed.

De overgreb man er vidne til i de af Israel besatte områder, ligner til forveksling de overgreb nazisterne begik mod jøder og andre etniske og religiøse mindretal i Europa før og under 2. verdenskrig. Men verdens – og ikke mindst tyskernes – kollektive dårlige samvittighed, overfor især jøderne, gør det muligt for staten Israel at opføre sig som ”herrefolk” i den region, som englænderne var så ”flinke” at tildele de overlevende fra Hitlers rædselsregime.

Denne samling artikler giver et kronologisk overblik over udviklingen i Palæstina og Israel fra 1948 og til nutiden, og ikke mindst over verdenssamfundets – og ikke mindst USA’s – rolle i hvordan det har kunnet gå så galt som det er gået. Det giver stof til eftertanke, og det er også meningen med denne udgivelse.

Læs bogen og bliv klogere, det fortjener den – og det fortjener Palæstina!.